

BONIFATIUS ROUTE

Een uitgave van inspirerend Noordoost-Fryslân



DE NAAM DOKKUM WORDT VOOR HET EERST VERMELD, 754, ALS PLAATS WAARBIJ BONIFATIUS EN ZIJN 52 VOLGELINGEN WORDEN VERMOORD. DE FRANKISCHE VORST PEPIJN GEEFT DAAROP ZIJN GOUWGRAAF ABBA OPDRACHT TOT HET OPWERPEN VAN EEN TUMULUS.

DOKKUM, GREIT ROND KLOOSTER, KERKEN EN ZEEHAVEN. NA DE REFORMATIE IN DE 16E EEUW WORDT HET KLOOSTER EN DE ABDIJKERK AFGEBROKEN EN RESTEERT DE SINT MARTINUSKERK. IN DEZE PERIODE KRIJGT DOKKUM ZIJN BOLWERKEN EN ADMIRALITEIT. IN DE 20E EEUW TREDT DOKKUM BUITEN DE WALLEN EN WORDT IN 1932 BIJ DE BONIFATIUSBRON DE BONIFATIUSKAPEL GEBOUWD.

BONIFATIUS HEEFT TIJDENS ZIJN LEVEN VEEL BRIEVEN GESCHREVEN DIE BEWAARD ZIJN GEBLEVEN. WILLEBALD SCHRIJFT DE VITA VAN BONIFATIUS, WAARDOOR VEEL BEKEND IS OVER HET LEVEN EN DENKEN VAN BONIFATIUS.

DE BONIFATIUSRUTE VERBINDT DE GESCHIEDENIS VAN DOKKUM MET VERHALEN UIT HET LEVEN VAN BONIFATIUS. DEZE VERHALEN ZIJN DOOR AUKE JELSMa HERUITGEGEVEN IN 'BONIFATIUS, ZIJN LEVEN EN INVLOED'. RENÉ KNIP ONTWIKKELDE HET IDEE, DE VORMGEVING EN EEN LETTERTYPE. DE TEKSTEN OP DE SCULPTUREN ZIJN VAN AUKE JELSMa.

AFSTAND 2,3 KM

BONIFATIUS ROUTE



Dit project is mede mogelijk gemaakt door Europese Gemeenschap
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
En het samenwerkingsverband Noord-Nederland Ez/Kompas,
Provincie Fryslân

